



Het karma van het westerse kolonialisme

Europa is zich op een onnavolgbare wijze in de eigen voet aan het schieten door blind achter de VS aan te lopen, die zichzelf eveneens in al hun overmoed en arrogantie zware schade aan het toebrengen zijn. In dit artikel legt Eric Huysmans de karmische en esoterische achtergronden hiervan uit.

De ‘wet van karma’ wordt ook wel de ‘wet van oogsten’ genoemd, of de ‘wet van oorzaak en gevolg’. Het is een van de zeven levenswetten die universeel, absoluut en voor iedereen geldig zijn, of we ons daar nu bewust van zijn of niet. Karma betekent dat alles wat we gezaaid hebben, we op enig moment zullen oogsten. Andersom gesteld is dus alles wat we oogsten, ofwel alles wat ons overkomt, het gevolg van wat we zelf eerder hebben gezaaid door ons denken en handelen. ‘What goes around comes around’, luidt het Engelse spreekwoord. Wij zijn dus zelf de oorzaak van alles wat ons overkomt. Alle gevoelens, gedachten, woorden en daden – of het achterwege blijven daarvan – komen ooit weer terug bij de zender. De oorzaak, of het zaaisel, kan gevolgen hebben in dezelfde incarnatie of in latere incarnaties. Maar hoe je het ook wendt of keert, we krijgen terug wat we zelf gezaaid hebben. Dit geldt voor iedereen persoonlijk, maar ook voor families, groepen, landen, werelddelen en de wereld of de mensheid als geheel. Het is dus zaak dat we goed zaaisel produceren, want dit leidt tot een goede oogst. Slecht zaaisel daarentegen, dat wat tegen de harmonie in de kosmos en de andere levenswetten ingaat, geeft een slechte oogst. Waarmee ik bedoel een oogst die we onprettig en onwenselijk vinden.

Het zaaisel van het westerse kolonialisme

Het bijvoeglijke naamwoord ‘westerse’ in bovenstaande kop is eigenlijk overbodig, want het Westen en dan met name de West-Europese landen zijn sinds de 15e eeuw het kolonialisme gestart en de pur sang kolonialisten in onze wereld. Wikipedia, die overigens lang niet altijd de waarheid verkondigt en helaas ook steeds meer geperverteerd wordt door narratieven die het gezag welgevallig zijn, zegt hier het volgende over, dat mijns inziens wel correct is:
“Europese kolonisatie is de historische kolonisatie van andere werelddelen door (met name) West-Europese landen. Vanaf de 15e eeuw vestigden West-Europese handelaars

handelsposten en factorijen op verre overzeese kusten en verdedigden die zo nodig met wapens. Deze handelsposten groeiden soms uit tot forten en soms ook tot een permanente nederzetting van Europeanen. Daarmee werden de handelsposten ook kolonies genoemd. Kolonialisme is een *systeem van heerschappij door de ene groep over de andere*, waarbij de eerste het recht claimt om *exclusieve soevereiniteit uit te oefenen* over de tweede en om diens lotsbestemming vorm te geven. Dit recht werd veelal gevestigd *door verovering*. De uitbreiding van het grondgebied van een soevereine staat buiten de nationale grenzen is een kolonie. Afhankelijk van de houding van de kolonisator werd er over de inheemse bevolking beslist, werd deze verplaatst of *zelfs uitgeroeid*. Koloniserende naties overheersen over het algemeen de middelen, de arbeid en de markten van het koloniale grondgebied.”

Zo, ik bedoel maar. De cursieven zijn van mij. Lekker zaaisel dat kolonialisme van ‘ons’. ‘We’ hebben onszelf als West-Europeanen door de eeuwen heen schandalig gedragen, en in dit verband zeker sinds de 15e eeuw. Wij Nederlanders, toen nog samen met de Belgen, creëerden onze latere Gouden Eeuw (de 17e) door kolonisatie van gebieden in het Verre Oosten waar we ‘Nederlands-Indië’ van maakten. We beroofden deze gebieden van hun kostbare specerijen. Er werd een hele organisatie omheen gecreëerd met de Verenigde Oost-Indische Compagnie (de VOC), en de inheemsen die ertegen in opstand kwamen werden zeer hardhandig onderdrukt en zo nodig, al dan niet na de meest gruwelijke martelingen, uitgemoord.

Ongebreidelde confiscaties

Na hun afscheiding gingen de Belgen hun eigen kolonialistische weg door gebieden in Afrika, waaronder Congo, onder hun beheer te nemen. De Fransen deden hetzelfde met andere delen van Afrika en lieten zich ook gelden in het Verre Oosten, onder andere in Vietnam. De Engelsen namen India voor hun rekening en voerden daar eeuwenlang een strak koloniaal bewind. De Nederlanders gingen ondertussen ook lustig verder en breidden hun aandacht uit naar Zuid-Amerika waar ze Suriname en de Antillen confisqueerden. De Spanjaarden en de Portugezen hadden dit continent ondertussen al ontdekt en gekoloniseerd, en de inheemse bevolking aldaar geterroriseerd en deels uitgeroeid. Andere Europese landen volgden in hun voetspoor en gingen in Noord-Amerika tekeer tegen wat ze de ‘Indianen’ noemden. De Nederlanders liepen hier samen met de Engelsen voorop. Het latere New York was eerst New Amsterdam en de Nederlanders verkochten dit aan



Engeland. Namen als Brooklyn (Breukelen) en Wall Street (Waalstraat) wijzen nog op onze geschiedenis aldaar. Waarom we deze kostbare plekken voor een prikkie van de hand deden is mij niet bekend. Heel slim lijkt dat echter niet geweest te zijn, geredeneerd vanuit het gulzige en hebzuchtige kapitalisme waarmee de Westerling al sinds eeuwen behept is.

Verkapt kolonialisme

Dit alles ging heel lang door en in feite nog steeds, zij het verkapt. De genoemde westerse landen mogen dan wel in naam hun koloniën hebben opgegeven, door na een meestal bloedige strijd hun koloniën het 'zelfbeschikkingsrecht' toe te kennen, maar meestal met een convenant waarbij zij zichzelf tot in lengte van jaren het overgrote deel van de olie en mineralen opbrengsten uit die nu 'onafhankelijke naties' toe-eigenden. In onze scholen en opleidingen wordt dit alles gebracht als een heroïsch avontuur, waarbij wij de 'wilden' in al die armzalige plekken onder onze weldadige hoede namen en hen leerden wat werkelijke beschaving was, en ook wie de ware god was natuurlijk. Denk hierbij aan de missionarissen die naar alle hoeken van de wereld werden uitgezonden om 'het woord van God' onder de heidenen met hun 'achterlijke culturen' te verspreiden, zodat deze 'kettters' toch ook hun plek in de hemel konden gaan innemen. En laten we niet vergeten wat Noord-Amerika in deze en de vorige eeuw allemaal heeft uitgevreten, en nog steeds, overal ter wereld, vooral bij hun zuiderburen. Op het karma hiervan ga ik hieronder in.

De oogst, of het karma, van het westerse kolonialisme. Het hierboven geschetste zaaisel is door ons allen uitgestrooid. Wij zijn zielen die vele incarnaties doormaken om ons stapsgewijs steeds bewuster te worden van ons totale zelf.¹ Wij waren het dus zélf die ons zo misdragen hebben, óf wij waren de slachtoffers, of beide in verschillende incarnaties. Dit laatste is het meest waarschijnlijk omdat de ziel alles wil ervaren, zowel goede als slechte daden en de dito gevolgen daarvan. Dit geldt wederom voor ons allen persoonlijk als voor de groepen of landen waartoe we behoren. West-Europa, met zijn uitpinsel de Verenigde Staten (want door Europeanen tot stand gekomen zoals boven omschreven), heeft als geheel een enorm karma op zich geladen met het beschreven zaaisel.

Ik noem hier als voorbeeld de Fransen. Die ondervinden momenteel dat ze door hun voormalige Afrikaanse koloniën uitgekotst worden en dat deze zich in toenemende mate aan het onttrekken zijn van hun 'verplichting' om revenuen aan hun voormalige kolonisator/onderdrukker af te dragen. Ook wordt het Franse leger uit deze landen, waaronder Gabon, Senegal en Mali, weggestuurd. Ze vertrekken daar met de staart tussen de benen.²

Maar er zijn veel grotere karmische gevolgen die zich al deels voltrekken en die ons deels nog te wachten staan. Wat te denken van de enorme migrantenstromen die vanuit Afrika het Europese continent overspoelen? Vanuit een, vaak onbewust, schuldgevoel vonden veel goedwillende mensen dit eerst een goede zaak en werden de immigranten

met open armen ontvangen. Nog steeds zijn er velen die dit ondersteunen (meestal goedbedoeld), maar steeds minder is mijn indruk. Vooral ook omdat duidelijker wordt dat de machthebbers een dubbele agenda lijken te hebben voor het toelaten van deze stromen: het ondergraven en verzwakken van de eigen cultuur en het versterken van polarisatie binnen en tussen bevolkingsgroepen om daarmee de macht nog verder naar zich toe te trekken, met als drogreden: 'bescherming van onze veiligheid'. Hetzelfde gebeurt in de Verenigde Staten waar hele hordes, voorheen of nog steeds onderdrukte en uitgebuite, Zuid-Amerikanen de grens met Mexico overkomen en het Noord-Amerikaanse continent dreigen te overspoelen en te ontwrichten. Met ook daar een enorme polarisatie tot gevolg, die tot een steeds agressievere polemiek leidt tussen meestal goedwillende maar misleide groeperingen binnen de bevolking.

Dreiging van Rusland?

Tot slot wil ik wijzen op de grote gevolgen van de diepe historische en karmische verbinding tussen West-Europa en de Verenigde Staten, omdat de laatste is voortgekomen uit de eerste. West-Europa loopt, vooral sinds de Tweede Wereldoorlog, als een blind en hijgend paard achter de VS aan. Gezamenlijk richtten zij in 1949 de NAVO op om ons te 'beschermen' tegen het 'rode gevaar' van de duivelse Sovjet-Unie. De VS is de leidende partij binnen dit orgaan. Inmiddels is dit een groot gevaar aan het opleveren voor West-Europa. Onder het mom van ons beschermen tegen de 'oprukkende Russen', die dit helemaal niet doen en ook geenszins van plan zijn. Het is hiervoor raadzaam om zelf rechtstreeks naar de toespraken van Poetin en Lavrov te luisteren. Je kunt deze niet googelen, want dan krijg je alleen westerse propaganda en beschimpingen van Poetin, wat op zichzelf al genoeg zegt. Maar in de link onderaan geef ik wat bronnen waarin je kunt speuren.³ Zeer aan te bevelen!

We schieten onszelf enorm in de voet met deze slaafse navolging van de VS en er dreigt zelfs een derde wereldoorlog die we vooral hier zullen voelen. Door fel tegen de Russen tekeer te blijven gaan en Oekraïne te blijven steunen met geld en wapentuig en wie weet straks ook nog meniskracht, provoceren we de Russische beer op een zeer onverstandige wijze. Rusland verslaan is sowieso een idee-fixe, iets waar Napoleon en Hitler ook op pijnlijke wijze achter kwamen. Maar het is ook nergens voor nodig, want Rusland is, nogmaals, totaal niet van zins om hun grondgebied in Europa verder uit te breiden.

Maar goed, helaas lijkt dit grotendeels tegen dovemansoren gericht en gaan de West-Europese landen, samen met de VS, onverdroten voort op deze heilloze weg. Daarmee een karma zaaiend dat niet in een volgende incarnatie van ons allen geoogst zal gaan worden, maar eerder, hopelijk niet, in deze incarnatie.

Ik besluit met een post van mezelf op LinkedIn: *"Bijna niemand wil oorlog, zegt men, behalve de orchestrators, en die zeggen ook dat ze het niet willen maar dat is veinzerij. Men is bang dat de Rus binnenvaalt terwijl de Rus dat geenszins van plan is. Maar men trapt in de verzinsels van de orchestrators en roept daarmee de oorlog, die men zegt niet te willen, over zich af. Zo is het en zo is het altijd geweest. En dan nog iets: je kunt dit bijna nergens hardop zeggen zonder enorme verbazing, weerstand of boosheid op te roepen en het risico te lopen om uitgestoten of met de nek aangekeken te worden. Nee, de VS en de NAVO zijn 'de goeien' en de Rus is de duivel. Dus die moeten we verslaan, want anders krijgen we oorlog...uh, maar de Rus trachten te verslaan IS oorlog... Wat een toestand. Is dit nog te keren?"*

Of moet het karma zich echt weer via een oorlog uitwerken?

Noten

- ¹. Zie mijn boeken Stairway to Heaven (2007), Licht op Bewustzijn (2010), Doorbraak in onze Evolutie (2012) en Tijdloze Wijsheid (2023).
- ². <https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2024/06/28/franse-militairen-verdwijnen-met-staart-tussen-de-benen-uit-afrika/>
- ³. Luister hiervoor vooral naar de vele toespraken van Poetin en Lavrov, onder andere hier: <https://www.youtube.com/@judgingfreedom>, hier: <https://rumble.com/russellbrand>, hier: <https://www.youtube.com/@StephenGardner1> en hier: <https://www.youtube.com/@Neil-Oliver>



tekst: Eric Huysmans – www.sensability.nl
eric@sensability.nl

Eric Huysmans is economisch geograaf, bedrijfskundige en esotericus. Na een managementcarrière in het bank- en bedrijfsleven legt hij zich sinds 1999 toe op bewustzijnsontwikkeling in zijn praktijk Sensability. Hij gebruikt daarbij ondermeer verbonden ademhaling en zijn kennis van de Tijdloze Wijsheid. In 2019 heeft hij de College of Ageless Wisdom opgericht van waaruit hij lezingen, workshops en cursussen geeft en groepsmeditaties begeleidt. 'Tijdloze Wijsheid' is zijn vierde boek; op www.sensability.nl zijn vele artikelen te vinden.