

Op weg naar 2025

Wat wordt er van ons gevraagd?



In zijn artikel in het maartnummer van ParaVisie Magazine kondigde Eric Huysmans al een vervolg aan, waarin hij zou ingaan op wat er van ons gevraagd wordt om het naar buiten treden van de Meesters na 2025 te faciliteren. Subjectief of innerlijk groepswork door de aspiranten en discipelen staat hierin centraal. Dit artikel, dat is afgeleid uit zijn boek ‘Tijdloze Wijsheid’, gaat hier nader op in.

TEKST: ERIC HUYSMANS

Iedereen die zich aangetrokken voelt tot de Tijdloze Wijsheid, het grote reservoir aan kennis en wijsheid dat aan ons is doorgegeven door Meester Djwhal Khul (DK) via Helena Blavatsky, Helena Roerich, Rudolf Steiner, Alice Bailey en anderen, kan zichzelf rekenen tot de aspiranten en discipelen van onze wereld. Zij zullen, op welke manier dan ook, bezig zijn met het integreren en synthetiseren van hun persoonlijkheid met de ziel. In dit proces zal de ziel steeds meer binnenstromen in de persoonlijkheidslichamen (fysiek, emotioneel en mentaal). Naast de meerdere crises die dit met zich meebrengt, omdat de persoonlijkheid zijn persoonlijke verlangens moet gaan opgeven, zal de aspirant langzaam maar zeker evolueren naar het discipelschap.² Daarin zal hij steeds meer de natuurlijke staat van de ziel gaan aannemen. Deze is samen te vatten met één woord: *dienstbaarheid*.

Dienstbaarheid

Een ware discipel is per definitie dienstbaar, in welke vorm of intensiteit dan ook. Dat betekent dat hij (ook zij) zijn goede wil ten goede richt en zich bezighoudt met het dienen van de mensheid. Dit kan op allerlei terreinen. Maar hier zoom ik in op degenen die zich in meer of min-

‘Een ware discipel is per definitie dienstbaar, in welke vorm of intensiteit dan ook’

dere mate bewust zijn van de kernelementen van de Tijdloze Wijsheid: dat wij een ziel zijn op een lange weg door vele incarnaties heen naar een steeds completer bewustzijn; dat er Meesters (onze broeders) zijn die verder zijn op het pad dan wij; en dat er een groter Plan is dat door de Meesters bewaakt wordt. In mijn artikel in het maartnummer heb ik uitgelegd dat de erkenning van deze drie waarheden zeer belangrijk is voor een positieve beslissing van de Meesters tijdens het komende honderdjarige conclaaf op 12 mei 2025.³ De beslissing of het bewustzijns- en trillingsniveau van de mensheid het hen mogelijk maakt om naar buiten te treden in de decennia daarna, waardoor er een geheel ander leiderschap op aarde kan en zal ontstaan. Een leiderschap gedragen door Licht, Liefde en Kracht, en gericht op juiste menselijke relaties als vrijheid, gelijkwaardigheid en broederschap. De belangrijkste taak voor de discipelen in de aanloop naar 2025 is om alles te doen wat in hun vermogen ligt om het pad voor de Meesters te vereffen. De discipelen vormen een belangrijke intermediair tussen de Meesters en de mensheid. Daarvoor dienen zij zich te richten op drie taken:

- Het zuiveren van hun persoonlijkheden.
- De integratie tussen hun persoonlijkheid en de ziel.
- Het deelnemen aan groepswork.

Op de eerste twee ga ik hieronder maar kort in. Ik focus me op het derde aspect.

Zuivering van de persoonlijkheid

Om een zo schoon mogelijk kanaal te kunnen zijn voor de Hiërarchie spreekt het vanzelf dat de discipel zijn persoonlijkheid zo goed mogelijk zuivert van vervuiling, obstakels en belemmeringen. Dit doet hij onder andere door voedsel te nuttigen dat zo natuurlijk mogelijk is, door zijn lagere emoties te beheersen en te transformeren in liefde en compassie en door zijn gedachten en overtuigingen op hun waarheidsgehalte te toetsen en op te tillen naar liefdevolle en wijze gedachten. Zo verschuift gaandeweg de focus van zelfzuchtige bezorgdheid over de eigen persoonlijke ontwikkeling naar onbaatzuchtige dienstbaarheid ter vervulling van de behoeften van de mensheid.

Integratie tussen de persoonlijkheid en de ziel

Aspiranten en discipelen dienen hun persoonlijkheid steeds meer ten dienste te stellen aan de ziel en nederig te buigen voor diens hogere leiding. Dat is de essentie van de uitspraak ‘Uw wil geschiede, niet de mijne’ en het is de kernopgave van de persoonlijkheid die aspiraties heeft voor het discipelschap. Geen gemakkelijke opgave. De persoonlijkheid zal zijn eigen behoeften ondergeschikt dienen te maken aan het groepsbelang, aan de dienstbare natuur van de ziel. Dat gaat niet zonder slag of stoot. De aspirerende persoonlijkheid of aspirant zal, ondanks zijn diepgevoelde wens om de ziel toe te laten, tegenstribbelen als hij daardoor zijn impulsen niet meer kan volgen en zijn persoonlijke behoeften en verlangens op moet

geven. Daardoor ontstaan meerdere crises. De weg om deze integratie tot stand te brengen is samen te vatten met de drietrapsraket *studie-meditatie-dienstbaarheid*. Dat is de weg die Meester DK voorschrijft. Bestudering van kennis uit de Tijdloze Wijsheidsleringen en andere bronnen verlicht ons mentale bewustzijn, scherpt ons denkvermogen aan en leidt tot een dieper inzicht. Frequente en regelmatige meditatie stimuleert het indalen van de mentale kennis in ons hart, waardoor liefde en wijsheid groeien. Dit zal de drang tot dienstbaarheid versterken. Hiermee brengen we de opgedane kennis in de praktijk en verdiept deze zich tot wijsheid door directe levenservaringen. Dit alles – mits consequent, vastberaden en met regelmaat gepraktiseerd – zal de ziel steeds verder doen indalen in onze persoonlijkheid, met als uiteindelijk gevolg de synthese tussen deze twee.

Groepswerk

Hiermee komen we tot een hoofdonderwerp van dit artikel. Aspiranten en discipelen in de Tijdloze Wijsheid kunnen een sleutelrol spelen in de voorbereiding op het naar buiten treden van de Meesters na 12 mei 2025 en het pad vereffenen waarop deze kunnen komen. Innerlijk of subjectief groepswerk in de vorm van *groepsmeditaties* speelt hierbij een belangrijke rol. Hierdoor wordt een *kanaal* gecreëerd waar de Hiërarchie doorheen kan werken en Licht, Liefde en Kracht over de mensheid kan uitstorten (zie afbeelding 1). Dit kanaal wordt ook wel de planetaire antahkarana genoemd, de bewustzijnsbrug waar de energie van de Spirituele Hiërarchie doorheen kan stromen naar de mensheid en kan neerslaan in alle natuurrijken (mineralen, planten, dieren en mensen).



Afbeelding 1: Het kanaal tussen de Hiërarchie en de mensheid door groepswerk

Er zijn verschillende vormen van groepswerk.

1. Groepsmeditaties met Volle Maan

Een belangrijke vorm van groepsmeditatie is tijdens iedere volle maan periode. Deze beslaat vijf dagen rondom de volle maan: twee dagen ervoor, de dag zelf, en twee dagen erna. Deze periodes worden de *Volle Maan festivals* genoemd. In de groepsmeditaties wordt niet de energie van de maan aangeroepen, maar het vuur van de zon in het teken waarin deze staat. Tijdens de volle maan kan namelijk de Zonnelogos, de heersers over ons zonnestelsel, zijn zonnevuur zonder belemmering op aarde laten schijnen en zijn de Meesters dichterbij. In plaats van Volle Maan meditaties is de naam *Zonnevuur meditaties* dan ook toepasselijker. De twee belangrijkste Volle Maan festivals zijn de Wesak Maan met de volle maan in Schorpioen waarbij de zon in Stier staat, en het Christus festival met de volle maan in Boogschutter en de zon in Tweeling. De eerste is tot nu toe gewijd aan de Boeddha die de wijsheid van God belichaamt, en de tweede aan de Bodhisattva, beter bekend als de Christus, die de liefde van God belichaamt.⁴ Door de College of Ageless Wisdom⁵ wordt iedere maand een Zonnevuur meditatie georganiseerd waaraan via Zoom is mee te doen tegen een vrijwillige bijdrage. Hierin verbinden we ons met de groepsziel van alle aspiranten en discipelen wereldwijd, en roepen we de Meesters, Shamballa en de op dat moment centrale planetaire energieën en die van het vigerende dierenriemteken aan (invocatie) en op (evocatie), en verspreiden deze over de mentale, astrale en fysieke velden van onze aarde en de mensheid. Zodoende bouwen en versterken we de antahkarana, de brug/verbinding, tussen de Meesters en de mensheid en verspreiden we Licht, Liefde en Kracht in het denken, in de harten en in de acties van de mensen. Als je mee wilt doen kun je hiervoor aanmelden via eric@sensability.nl.

2. Meditaties in driehoeken

Een andere belangrijke vorm van groepsmeditatie zijn de driehoeken. Dit zijn groepen van drie mensen die zich iedere dag in meditatie voor slechts enkele minuten op zielsniveau in gedachten met elkaar verbinden. De groepsleden hoeven niet bij elkaar te komen en ook niet op hetzelfde moment te mediteren. Het is voldoende als een lid zich in zijn eigen tijd in gedachten verbindt met de twee andere personen/zielen door hun namen hardop uit te spreken en zich voor te stellen dat hij zich vanuit zijn hart verbindt met hun hartenergie. Vervolgens roept hij de energieën van Licht, Liefde en Goede Wil aan, en visualiseert hij dat deze energieën door de drie focuspunten van de driehoek circuleren en verder uitstromen door het netwerk van driehoeken dat onze aarde omspant. Dit doet hij door het hardop uitspreken van *De Grote Aanroep* (zie onder), waarmee een kanaal wordt gevormd waar het Licht en de Liefde van de Spirituele Hiërarchie door naar beneden kan stromen in het bewustzijn van de mensheid (zie afbeelding 2). De vele driehoeken die inmiddels over de gehele aarde werkzaam zijn vormen een netwerk (zie



Afbeelding 2: De omlaag stromende energie in groepsmeditaties⁶

‘Een belangrijke vorm van groepsmeditatie vindt tijdens iedere periode van volle maan plaats’



Afbeelding 3: Het lichtnetwerk van driehoeken dat de aarde omspant

afbeelding 3). Dit netwerk presenteert via de krachtige woorden van De Grote Aanroep de hoogste ideeën ooit geuit naar de mensheid. Doordat elke driehoek met andere driehoeken verbonden is, wordt een web van vurige energieën rond onze planeet gesponnen. Hierdoor wordt de aarde verpakt in een cocon van liefdevol licht en wordt de weg verlicht voor de mensheid om haar beoogde toekomst – een *Tijdperk van Licht* – te realiseren.

Alice Bailey stelt dat het etherische lichaam van de aarde de fysieke aarde vitaliseert en voorziet van energie. Dit etherische aardelichaam is een web van energiestromen, van krachtlijnen en van licht. Langs deze energielijnen stromen de kosmische krachten. Deze constante circulatie van levenskrachten door de etherische lichamen van alle vormen is de basis van al het gemanifesteerde leven en de expressie van de essentiële eenheid van het leven. We zijn immers allemaal met elkaar verbonden; we zijn allemaal één. Het netwerk van driehoeken fungeert ook als een distributiekanaal binnen de mensheid. Als duizenden, of zelfs miljoenen, zich verenigen en reageren op de gevolgen van de verspreiding van liefdevolle gedachten, zal dit leiden tot nieuwe inspiraties en nieuwe zaden van hoop. De oprechte vraag van de mensheid en massale, gebundelde en liefdevolle intenties zijn cruciaal en van vitaal belang voor dit voorbereidende werk.⁷

De Grote Aanroep

De Grote Aanroep, of *The Great Invocation*⁸, is de energieformule die DK in 1945 via Alice Bailey aan de mensheid heeft gegeven met de bedoeling dat die dagelijks door zoveel mogelijk aspiranten en discipelen hardop wordt geciteerd, onder andere in de driehoeken. Deze luidt als volgt:

*Vanuit het punt van licht in het Denken van God
Laat licht stromen in het denken van de mensen
Laat licht op aarde nederdalen*

*Vanuit het punt van liefde in het Hart van God
Laat liefde stromen in de harten van de mensen
Mag Christus op aarde wederkeren*

*Vanuit het centrum waar de Wil van God bekend is
Laat missie de kleine wil van de mensen leiden
De missie die de Meesters kennen en dienen*

*Vanuit het centrum dat wij Mensheid noemen
Laat het Plan van Liefde en Licht uitwerken
En mag dit de deur verzegelen waarachter het kwaad verblijft*

*Laat Licht en Liefde en Kracht
Het Plan op Aarde herstellen*

Om Om Om

3. De Twaalven

Dit zijn geavanceerde wereldwijde meditatiegroepen die samenwerken om de mensheid te helpen en te helen. Twaalf punten met elkaar verbonden als vier driehoeken is een zeer sterke geometrische vorm (zie afbeelding 4). Als twaalf mediterenden zich in een echte, of in gedachten in een virtuele, cirkel met elkaar verbinden, ontstaat een krachtige groepsformatie (zie afbeelding 5).

De twaalf-meditaties worden via een speciaal protocol gedaan met iedere volle maan, binnen een tijdsbestek van twaalf uur voor en twaalf uur na het exacte volle maan moment. De leden doen deze meditaties in hun eigen tijd en ruimte, waarbij ze zich in de innerlijke velden verbinden met de zielen van de andere leden. Hiermee wordt een sterke invocatieve en evocatieve kracht opgeroepen uit de hogere velden. Daarnaast verbindt iedere driehoek binnen dit twaalfstal zich dagelijks met elkaar onder het uitspreken van De Grote Aanroep.

De eerste Twaalf is in 1982 gestart door Steven Chernikoff, die al in 1975 hiervoor impressies had ontvangen van een spirituele bron die hij *De Ingewijde* noemt en die verbonden is aan de ashram van Meester Kuthumi. Sindsdien zijn de Twaalven (Twelves) uitgegroeid tot een mondiale groep met leden in ieder continent behalve Antarctica. Er zijn inmiddels vijftien 'Twaalven', waaronder ook een Nederlands-Belgische. Nieuwe leden die zich geroepen voelen tot dit groepswerk zijn van harte welkom om zich te melden.¹⁰ Meer informatie is te vinden op www.twelvestar.org.

Tot zover de diensten waartoe de aspiranten en discipelen in deze wereld worden opgeroepen ter voorbereiding van de komst en de vereffening van het pad waarlangs de Meesters naar buiten kunnen gaan treden in het fysieke veld van de aarde na 2025. Dat is hard nodig en de tijd dringt! •

*'Kern van de Tijdloze Wijsheid:
dat wij een ziel zijn op weg naar
completer bewustzijn; dat er
Meesters zijn die verder zijn dan
wij en dat er een groter Plan is'*



Eric Huysmans is economisch geograaf, bedrijfskundige en esotericus. Na een carrière als consultant en bankier legt hij zich sinds 1999 toe op bewustzijnsontwikkeling in zijn praktijk Sensability. Hij gebruikt daarbij onder meer verbonden ademhaling en zijn kennis van de Tijdloze Wijsheid. In 2019 heeft hij de College of Ageless Wisdom opgericht van waaruit hij lezingen, workshops en cursussen geeft en groepsmeditaties begeleidt. Zijn vierde boek is afgelopen jaar verschenen: *Tijdloze Wijsheid* (ISBN 9789463285209). Op de site www.sensability.nl zijn vele artikelen te vinden.



Afbeelding 4: De geometrische twaalfvorm.⁹



Afbeelding 5: Invocatie en evocatie in de twaalf-meditatie.

- 1 Tijdloze Wijsheid, Eric Huysmans, ISBN 978-94-6328-520-9. De bron van dit artikel is met name hoofdstuk 16.
- 2 Zie hoofdstukken 8 en 9 Tijdloze Wijsheid, Eric Huysmans
- 3 Zie hoofdstuk 21, Tijdloze Wijsheid
- 4 Externalisation of the Hierarchy (EOH). Alice Bailey, p. 55
- 5 Opgericht door de auteur in 2019 in Breda; zie www.sensability.nl
- 6 Gemaakt door Francis Donald, Morya Federation
- 7 Lucis Trust
- 8 EOH, p. vi
- 9 <https://twelvestar.org/>
- 10 Via eric@sensability.nl